

## Kerk in tijd van corona

In korte tijd is het leven en samenleven van mensen ontwricht door de maatregelen die de verspreiding van het corona-virus moeten tegengaan. Scholen en andere onderwijsinstellingen zijn gesloten, evenementen worden afgezegd, vergaderingen gaan niet door of vinden plaats via internet, een groot deel van de winkels is dicht. Artsen, verpleegkundigen en zorgmedewerkers werken zich een slag in de rondte om zoveel mogelijk mensen te helpen. Anderen werken thuis, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Mensen hebben zorg om hun gezondheid en om het welzijn van hun dierbaren. In sommige huizen is groot verdriet. De maatregelen verhinderen ons om te doen wat naar ons diepste wezen geboden is: stervenden bijstaan en treurenden troosten. We begrijpen de noodzaak, maar dat neemt de pijn niet weg.

Ook aan de kerken gaan deze maatregelen niet voorbij. Openbare kerkdiensten op zondagmorgen kunnen niet doorgaan. Vieringen rondom rouw en trouw slechts in beperkte mate. En even bij elkaar op bezoek gaan is ook nauwelijks mogelijk, want we willen elkaar niet besmetten. Al deze beperkingen gelden ook voor onze gemeenschap rondom de Petruskerk.

De deuren van de kerk mogen voorlopig niet open om u te ontvangen. Maar iedere woensdagavond luiden de klokken van 19.00 tot 19.15 uur om in deze tijd een boodschap van hoop en troost te bieden en mensen met elkaar te verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. En vanuit deze kerk zenden we, zolang de reguliere kerkdiensten niet kunnen plaatsvinden, op woensdagmiddag een korte viering uit, verzorgd namens de gemeenten Borssele, Lewedorp, Nieuwdorp en 's-Heer Arendskerke. Deze begint om 16.00 uur. U kunt deze direct of later beluisteren via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) 's-Heer Arendskerke. Voorgangers zijn Mathilde Meulensteen, kerkelijk werker in Nieuwdorp en Marjo Wisse, predikant van Borssele, 's-Heer Arendskerke en Lewedorp. Organist is Stoffel Gunst. Ieder die dit wil, kan om voorbede in deze diensten vragen. Geef dit door aan [m.j.wisse@kpnmail.nl](mailto:m.j.wisse@kpnmail.nl), tel. 0113561322.

Ook is er vanuit de kerkelijke gemeente een telefooncirkel gestart. Mensen bellen elkaar regelmatig op voor een praatje: even vragen hoe het gaat en of er hulp nodig is. Mocht u op een of andere wijze mee willen doen, dan kunt u ook dit melden (zie boven).

De ervaring leert de afgelopen weken dat informatie zeer snel verouderd kan zijn. De meest recente informatie over kerkdiensten en kerkelijke activiteiten vanuit de Petruskerk kunt u vinden op onze website: [www.pksheerarendskerke.nl](http://www.pksheerarendskerke.nl)

Terwijl het leven aan zoveel beperkingen onderhevig is barst de lente los in volle pracht en zijn wij in de kerk op weg naar het hoogfeest van Pasen. Laten wij elkaar daarmee moed inspreken. Er komt na elke nacht een nieuwe morgen. Of, om het met de woorden van een van onze paasliederen te zeggen:

Licht moge stralen in de duisternis  
nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.  
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,  
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht.

Vrede en alle goeds,  
M.J. Wisse