

Lieve mensen,

Vanuit Soroti, wil ik jullie heel, heel hartelijk bedanken voor al het werk wat jullie hebben gedaan de afgelopen twee jaar voor Amecet! Het bemoedigt me zo dat mensen in Nederland achter ons staan en ons helpen om ons werk te kunnen voort zetten. Ik heb de website gelezen en ook via Theo gehoord dat jullie van alles hebben gedaan, planten en stekjes verkocht, taarten gebakken, collectes gehouden en ook de kinderen hebben spulletjes verkocht. Leuk dat Lianne het woord kon doen, ze is hier best een tijd geweest, ze weet het allemaal goed. Ook hebben jullie geholpen met de kerst pakketten, die we in december hebben uitgedeeld aan 50 gezinnen, jullie zijn vanuit Zuid Beveland, een zegen geweest voor de mensen in Soroti.

Dat vind ik zo mooi, dat het gezin van God, over de grenzen door werkt! En dat we verbonden zijn door de liefde van Christus.

Ik ben natuurlijk heel benieuwd wat de opbrengst is, maar we gaan het gebruiken voor melk formula, voor kleine babies en voor de dagelijkse kosten van het huis. Dat zijn bv. medicijnen, eten, maar ook de elektriciteitsrekening en de omo om de kleren en de luiers te wassen!!

Melk formula is hier behoorlijk duur, we gebruiken het alleen als het baby'tje heel klein is of maar niet wil groeien. Wanneer een baby goed gaat drinken en goed aankomt, gaan we over op de koemelk, en dat is gelukkig goedkoper, vooral omdat we nu zelf koeien hebben.. We kregen in juli een heel klein kindje in Amecet, ze woog maar 1,2 kg!! Ze werd gebracht door de politie, want er was iemand gearresteerd die haar wilde verkopen. De volgende dag kregen we de rest van het verhaal: ze was geaborteerd en "per ongeluk" kwam ze levend ter wereld. Dit raakte me zo, we hebben haar Esther genoemd en na 8 weken heel intensieve zorg gaat het nu erg goed met haar, ze weegt nu 3,4 kg!! Ik denk dat God een bijzonder plan heeft met haar leven en ik ben God zo dankbaar dat we haar mochten helpen en indirect helpen jullie ook mee. Dit is gewoon een verhaal van een baby, maar we hebben zoveel verhalen!!

Ondanks Corona gaat Amecet door, met minder kinderen en minder staf, maar we gaan door. Jullie gift is een bemoediging in deze onzekere tijd en helpt ons door te gaan.

Jullie gaan ook door, met een ander project, om zo God's Koninkrijk te bouwen!

Wees voorzichtig en blijf gezond, ik wens jullie allen God's rijke zegen!

Els van Teylingen

Amecet Children's Home

Soroti

Uganda